

Tiden går fort och det har hunnit bli sommar höst och vinter igen. Livet på barnhemmet följer årstiderna och allt vad det innebär.

Den första maj firades påsk i Egypten. Påsken är en stor högtid och det innebär att allt ska städas och alla ska få nya kläder. Det är en hektisk tid på barnhemmet men det är många som kan hjälpas åt.

Skolåret slutar i början av juni då alla examinationer är gjorda. Skolan i Egypten fungerar inte som här i Sverige. Här ser läraren till hela skolårets prestationer. I Egypten måste alla elever gå igenom en examination för att visa allt de lärt sig under skolåret. Det är alltid samma nervositet och stress inför dessa prov. Det finns flera elever på barnhemmet som lyckas riktigt bra. Det känns bra att vi i styrelsen har lovat de elever som vill gå vidare till högre studier ekonomisk hjälp. Att få en utbildning är en biljett in i vuxenlivet.

Alla vill inte studera vidare trots möjligheter. Det finns en tradition att gifta sig ung och skaffa familj. Barnhemmet ställer upp som familj för dessa unga flickor som vill gifta sig.

Under sommaren gifte sig Hanaa med sin älskade Eman. På bilden ser vi flera av de unga flickorna på barnhemmet. Längst till höger finner vi "pappa" Gad.

Glädjen är stor då det är bröllop och vi vill gratulera brudparet och önska dem allt gott i framtiden.



Under flera år har DGSS gett pengar till en utflykt för alla barnhemsbarnen under sommarlovet. I år gick resan till Sharm el Sheik.

Det är viktigt att alla får komma iväg och uppleva något annat än livet på barnhemmet. På bilden kan vi se några glada barn i vattnet.



*DGSS styrelse genom Lena Backstig*

*Ett stort tack till alla sponsorer och medlemmar i DGSS som vill vara med och stödja barnhemmet!*